

[Esmeralda Tijhoff](#)

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

- [Home](#)
- [About](#)
- [Contact](#)
- [Nieuwsbrief](#)

De hulpkaravaan

September 4th 2015 Posted at [Overig](#), [Politiek](#), [Reizen](#)
[1 Comment](#) »

<[deel I: “Ze komen hier en krijgen alles gratis”](#)>

Foto's verschenen op het internet van Syrische vluchtelingen in bootjes. We hoorden het al een tijdje op de radio. De Middellandse zee is een kerkhof geworden. Ik zag heel wat viezigheid voorbijkomen in de reacties op die foto's. Het zouden kakkerlakken zijn die hier onze pensioenen komen opeten. Gelukzoekers, moordenaars, en heus geen zielige arme mensen want ze hadden immers nog een telefoon op zak.

De stroom aan bagger zwol aan, niemand leek zich nog te schamen voor het mensonterende getrap en gebrul. Als historicus vroeg ik me af: was dit hoe de sfeer was voordat Hitler aan de macht kwam? De gedachtegang 'het zijn geen mensen maar ratten en die moeten dood' is immers een bekende voorloper op genocide. Zijn deze mensen de nieuwe NSB'ers? Is dit 'het karakter' van 'ons volk'? Zie ik hier gebeuren wat zoveel jaar geleden ook gebeurde en wat er toe kon leiden dat Nederlanders massaal hun joodse burens op de trein zette richting de kampen?

Hoe cynisch dat gevreesd wordt voor het verlies van de christelijke identiteit van Europa door de komst van vluchtelingen die moslim zijn. Die christelijke identiteit is al verloren op het moment dat je je medemens weigert voedsel en onderdak te bieden in tijden van nood.

En toen kwam er deze foto. Een Syrisch jongetje dood op het strand. De haatdragers proestten nog dat het ziek was een foto van een lijk te 'gebruiken voor politieke gewin', maar het tij was onomkeerbaar. Het leed waarvan we zo vaak hadden gehoord had een gezicht gekregen. De burgerinitiatieven voor hulp zwollen in een mum van tijd aan tot een ware burgerbeweging. De media veranderde even van toon en gaf de microfoon eindelijk eens aan de individuen die dekens, kleding, eten, draagdoeken, tenten, speelgoed etc. etc. verzamelen voor de vluchtelingen. Zelfs de notoire racisten op facebook deelden de foto van het jongetje. Ja, ze gaven wel de schuld aan Turkije want die had die mensen moeten tegenhouden, maar ze vonden het tenminste érg dat hier een dood jongetje lag. Er was eindelijk een besef dat het om mensen gaat, en niet om kakkerlakken.



Toch waren de grenzen van de solidariteit de volgende dag al te zien. Diezelfde media die de microfoon even uitleende voor emotionele reacties over de wrede gevolgen van het beleid, nam deze alweer haastig terug. De schuldvraag wordt op dit moment heen en weer geschoven; Fort Europa, de rijke oliestaten, Turkije, de VS. Britain First publiceerde zelfs met veel genoegen een video waarin de tanden van de vader de schuld kregen,... Iedereen behalve wijzelf wordt aangevoerd in een poging zichzelf te ontslaan van de noodzaak tot handelen om de groep mensen die vluchten van oorlog en armoede te helpen. Te veel mensen beamen dat het erg is *maar* ze moeten eerst aan hun eigen gezin/vrienden/kennissen/mede-Nederlanders denken, want ja, wij hebben ook niet veel geld. Blijkbaar is het echt te veel moeite om de kleren die jouw kinderen te klein zijn geworden af te geven bij een inzamelpunt.

Afhankelijk van hoe sterk de mondiale arbeidsmarkt in beweging komt, varieert de geschatte groei van het wereldwijde bbp – in zeven verschillende studies – van [67 tot 172 procent](#). Open grenzen zouden de wereld *twee keer* zo rijk maken.

– Rutger Bregman. *De Correspondent* 25 oktober 2013 –

Ik weet niet welke van de twee bewegingen zal overheersen. Maar ik weet wel dat de menselijke stem, de uitgestoken hand, de christelijke naastenliefde, de islamitische solidariteit, de humanistische zorg voor elkaar,... dat deze stemmen *nóg* luider gehoord moeten worden. We laten elkaar toch niet verzuipen?!



Er zijn veel, heel veel initiatieven op dit moment om goederen naar de diverse vluchtelingenkampen te brengen. Iedereen met een auto, bus of camper kan er zelf heen rijden en met de mensen praten en spullen brengen.

Hier zijn enkelen van de burgerinitiatieven:

[De Hulpkaravaan naar Griekenland](#)

[Bag to the future](#): rugzakjes voor kinderen met speelgoed.

[Because we carry](#): verzameld draagdoeken en draagzakken

[Doneer Je Deken](#) verzamelt dekens, kleding, schoenen, toiletspullen, eten etc.

[Ik wil iets doen](#) brengt mensen die iets willen doen in contact met projecten.

Share this:



Share 0

Tweet



Related

[Een pleidooi voor Mediastudies](#)

October 10, 2011

In "Feminisme"

[“Wat ik daar zag, wat ik daar deed, was alles en heel weinig.”](#)

April 25, 2016

In "Overige auteurs"

[Het monster Depressie nam mijn vriendin mee](#)

June 7, 2017

In "Overig"

You can [leave a response](#), or [trackback](#) from your own site.

One Response to “De hulpkaravaan”

1.  *mireille* says:

[September 7, 2015 at 11:34 am](#)

Ook idee toilettassen voor vrouwen:

<https://m.facebook.com/profile.php?id=607053179435050>

Leave a Reply

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website

Sign me up for the newsletter!



• Categories

- [ICT | Drupal](#)
- [Muziek](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Politiek](#)
- [Other](#)
- [English](#)

• ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Email Address

Subscribe

• Recent Posts

- [Een website voor je baas](#)
- [Van historica naar programmeur en het project Medboek.](#)
- [Je zakken kunnen vullen: Kleding als emancipatie](#)
- [Feminist Aid Kit: Kinderboeken voor de moderne peuter en kleuter](#)
- [How my bands helped me to give lectures for a large audience](#)
- [DIY: Sint en Piet knutselen](#)
- [Feminist Aid Kit: waarom Rutte faalt en hoe we de sollicitatieprocedure kunnen verbeteren](#)
- [De vriendschappen van Mia Boissevain](#)
- [DigiDame van de week!](#)
- [Feminist Aid Kit: free online courses about diversity for you to enjoy.](#)

• Recent Comments

- [kyrie 5](#) on [DIY – Klei](#)
- [Sexless Relationship](#) on [How my bands helped me to give lectures for a large audience](#)
- [how do You stop thinking about a guy.](#) on [How my bands helped me to give lectures for a large audience](#)
- [Life Skills Coaching](#) on [Parental Leave](#)
- [ianis](#) on [Parental Leave](#)

• Archives

- [May 2019](#) (1)
- [April 2018](#) (1)
- [November 2017](#) (4)
- [October 2017](#) (1)
- [September 2017](#) (4)
- [August 2017](#) (5)
- [July 2017](#) (4)
- [June 2017](#) (4)
- [May 2017](#) (3)
- [April 2017](#) (2)
- [March 2017](#) (4)
- [February 2017](#) (3)
- [January 2017](#) (1)
- [December 2016](#) (1)
- [October 2016](#) (3)
- [September 2016](#) (2)
- [August 2016](#) (2)
- [July 2016](#) (3)
- [June 2016](#) (3)
- [May 2016](#) (3)
- [April 2016](#) (6)
- [March 2016](#) (11)

- [February 2016](#) (8)
- [January 2016](#) (3)
- [September 2015](#) (9)
- [April 2015](#) (1)
- [November 2014](#) (2)
- [October 2014](#) (4)
- [September 2013](#) (2)
- [May 2012](#) (1)
- [April 2012](#) (1)
- [February 2012](#) (1)
- [December 2011](#) (2)
- [October 2011](#) (14)

Copyright 2010 Esmeralda Tijhoff | Powered by [WordPress](#) | Designed by [Diamonds Designers](#)