

AstaroTheatro

Theatre & Activism > Omnia Sunt Communia

Méditerranée – Poems from our Bitter Homeland

“MEDITERRANÉE- POËZIE VAN HET BITTERE VADERLAND”

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ- ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Friday 27 november 2015

17.15-19.00

"MEDITERRANÉE- POËZIE VAN HET BITTERE VADERLAND"

Poets from Our Middle Sea, our bitter homeland

Een geënceneerde voordracht



Poëzievoordracht met gedichten van de Middellandse Zee, in de oorspronkelijke taal en in vertaling. Een poëzieperformance over vrijheid en vrede, passie en strijdlust, driften en temperament.

Over nostalgie en heimwee.

Over oleanders en olijfbomen.

Over het briesje uit het zuiden en de Middellandse zee.

Over de goddelijke vonk tussen twee contrasterende kleurenpaletten: het felle palet van het zuiden tegen het gedempte palet van het noorden.

Spanje, Turkije, Griekenland, Italië.

Poetry born from the Mediterranean waters, travelling across the land from the Pillars of Hercules to Anatolia and The East.

Mediterranean poetry goes beyond national borders and attempts to awaken our consciousness and souls. Our Middle Sea poets' chants of love, human understanding, rebellion.

Vrijdag 27.11.2015, 17:15 -19:00,

UvA, Oudemanhuispoort 4-6

(faculteit Rechten), zaal F2.01C

"....Deze bomen voelen zich niet goed met minder hemel, deze stenen voelen zich niet goed onder de vreemde voetstappen, deze gezichten voelen zich alleen maar goed in de zon, deze harten voelen zich alleen maar goed in de gerechtigheid. Dit landschap is hard als het zwijgen, het drukt zijn zwartgebrande stenen tegen zijn hart, drukt naar het licht zijn verweesde olijven en zijn wijnranken, drukt zijn tanden opeen. Er is geen water. Alleen licht...."

Yannis Ritsos, Romiosini, vertaling Guido Demoen

TOESPRAAK: Mario Molegraaf

MUZIEK: Prof. Russolo, Alexandros Kyrkos,

CONCEPT: Alexandra Zoi/ Art and Language,

www.alexzoi.com, Roberto Bacchilega/

AstaroTheatro www.ondaitaliana.org

ORGANISATIE: Alexandra Zoi

Met dank aan: UvA/ Facult. Nieuwgriekse studies

- Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, UvA,

NGNS en Nederlands-Griekse Mediacirkel, Mario

Molegraaf, EBN (Europese Beweging

Nederland), Hulpkaravaan voor Griekenland

Poets from Our Middle Sea, our bitter homeland

Een geënceneerde voordracht. ArtandLanguage, Astarotheatro, Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, UvA, NGNS en Nederlands-Griekse Mediacirkel.

Ritsos, Livaditis, Elytis, Hikmet, Behramoglou, Lorca, Sanguineti, Pasolini. Inleiding, toespraak: Mario Molegraaf.

Met dank aan: Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur/ UvA, NGNS en Nederlands-Griekse Mediacirkel, M. Molegraaf, Europese Beweging Nederland, HulpKaravaan naar Griekenland .

Poetry born from the Mediterranean waters, travelling across the land from the Pillars of Hercules to Anatolia and The East.

Mediterranean poetry goes beyond national borders and attempts to awaken our consciousness and souls. Our Middle Sea poets' chants of love, human understanding, rebellion.

Poëzievoordracht met gedichten van de Middellandse Zee, in de oorspronkelijke taal en in vertaling. Een poëzieperformance over nostalgie, vrijheid en vrede, passie en strijdlust. Spanje, Turkije, Griekenland, Italië.

This entry was posted in Uncategorized on 23/11/2015 [<https://astarotheatro.com/2015/11/23/808/>].
